

Bezoek aan De Ossenbeemd.

Op zaterdagmiddag 29 augustus 2015 hebben we een bezoek gebracht aan het Natuur- en Milieucentrum De Ossenbeemd en Bijenhouders vereniging St. Ambrosius.



Met 36 personen - leden met kinderen en kleinkinderen- werden we onder deskundige begeleiding van gidsen wegwijs gemaakt in tuintjes met planten- bomen struiken, en kleindieren van vroeger en nu. Planten die vroeger heel normaal waren als je die in de tuin had maar nu bijna niet meer voorkomen, werden aangeplant door vrijwilligers en ook nog steeds door hen onderhouden.



De bijenhal trok vooral de aandacht van alle kinderen. Een imker gaf uitleg over imkerij en bijen, bijenwas en honing. De koningin zoeken in een bijenkast en het voederen met suikerwater waren bezigheden die een ieder erg interessant vond.



Na afloop van de rondleiding werd er door de imkervereniging een workshop kaarsen maken gegeven. Alle deelnemers gingen met een eigen gemaakte waskaars tevreden weer huiswaarts.



Het was echt een gezellige en leerzame activiteit die mensen bindt, jong en oud.